

Exklusiv långweekend

Go
Travel

DIN PERSONLIGA
RESEBYRÅ



Mitt Warszawa med Herman Lindqvist

16 - 19 maj – 2024, 4 dagar

Pris från 27 995:-

Följ med på en exklusiv långweekend till Warszawa där Herman Lindqvist och hans fru Liliana visar upp sin älskade hemstad. Vi får uppleva det genuina Warszawa och längs vägen berättar dom om olika händelser som satt sina spår i stadens brokiga historia.

Utöver alla historiska händelser och berättelser så visar Herman och Liliana även upp Warszawas kulinariska sida där alla restauranger vi äter på är noga utvalda av dom själva.



- Flyg till Warszawa inklusive 1 incheckat bagage t/r
- Transfer från flygplats till hotell t/r
- Boende 3 nätter på femstjärniga Sofitel Victoria*****
- 4 Tvårätters luncher på utvalda förstklassiga restauranger
- 3 Trerättersmiddagar på utvalda förstklassiga restauranger
- Vatten och kaffe till måltiderna
- Alla utflykter/besök och entréer enligt program
- Lokalguider och transfers
- Föredrag och kåserier med Herman Lindqvist
- Lagstadgad resegaranti
- Svensk färdledare från Go Travel

Med reservation för eventuella ändringar

Program 16 - 19 maj 2024

DAG 1

Vi landar i Warszawa under förmiddagen och börjar med en bussrundtur där vi får se stadens kända landmärken. Turen fortsätter mot gamla stan där vi besöker Warszawa museum och får se en kort film om Warszawas historia.

Vi intar lunch i en av de mest anrika restaurangerna i Warszawa, U Fukiera. Restaurangen som ligger i gamla stan har en unik historia som sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet. Detta är inte bara en av Herman Lindqvists favoritrestauranger utan även Madeleine Albright, Claudia Schiffer och Henry Kissinger väljer att äta här.

Vi fortsätter mot det kungliga slottet där vi får en guidad tur innan vi beger oss till vårt hotell för incheckning och en stunds avkoppling. Vår trerätters välkomstmiddag intas på välrenommerade restaurangen Ale Gloria som bjuder på delikatesser från det polska köket.

DAG 2

Efter frukost gör vi ett besök på Polin museum där vi får se utställningen "The Fate of Jewish Civilians During the Warsaw Ghetto Uprising", den första utställningen som tillägnats Warszawas getto.

Efter besöket gör vi en panoramatour med buss genom gettoområdet. Gettot skapades av nazisterna i oktober 1940 för internering av judar i Warszawa och dess omgivning.

Vi intar lunch på restaurang Gessler Wodka na Widelcu som serverar klassiska polska rätter. Vi fortsätter med en promenad längs den "kungliga vägen" och besöker bland annat Kazimierzowski Palace som tidigare var en privat bostad för polska monarker.

Efter besöket finns det tid att strosa runt på egen hand innan vi besöker den botaniska trädgården som ligger uppe på taket av universitetets bibliotek. Vi åker tillbaka till vårt hotell för en stunds vila innan vi intar en trerätters middag på Stary Dom.

DAG 3

Efter frukost gör vi en bussrundtur i Praga distriktet. Praga är en historisk förstad till Polens huvudstad Warszawa och utgjorde en egen stad fram till 1791. Sedan 1945 är Praga uppdelat i Praga Północ (Norra Praga) och Praga Południe (Södra Praga).

Vi stannar för lunch på restaurang u Wieniawy innan vi beger oss till Kultur och vetenskapspalatset. Kulturpalatset är inte bara Warszawas högsta byggnad utan hela Polens, med sina 234 meter. Det restes som en "gåva" från Sovjetunionen och är ett typiskt exempel på socialrealistisk arkitektur. Vi avslutar med att åka hiss 30 våningar upp till utsiktsplatsen, där vi får en fantastisk utsikt över Warszawa.

Efter rundturen åker vi tillbaka till vårt hotell och får lite fri tid innan det är dags att bege sig till restaurang Rozana för en trevlig avskedsmiddag.

DAG 4

Efter frukost checkar vi ut och beger vi oss till Lazienki Royal Park, en av de vackraste palats- och parkkomplexen i Europa. Här får vi njuta av en Chopin konsert av unga pianister av yppersta världsklass från världens alla hörn. (ca 1 h).

Konserten är ett utomhusarrangemang i parken och de flesta sitter på gräsmattorna runt omkring på medhavda underlägg. Konserterna har varit ett populärt inslag för många Warszawabor ända sedan starten 1959 och är ett av de äldsta musikaliska evenemangen i Warszawa.

Efter lite fri tid i parken fortsätter vi mot restaurang Belvedere för lunch innan vi beger oss till flygplatsen för hemresa.

Med reservation för eventuella ändringar